

Gedenkbord en wapenschild uit Apeldoorn



Uit: CODA Archief

Wie heeft het gemaakt?

Groot, J.H.

Titel

Gedenkbord van keramiek ter herinnering aan het vak van Aart Schoolderman in W.O. II, 1946

Collectie

Keramiek en aardewerk
Tweede Wereldoorlog

Objectnaam

Bord (vaatwerk),
aandenken

Dit is een wandsierschotel die in 1946 is gemaakt door meneer J.H. de Groot van atelier *Sierkunst* in Apeldoorn. Het is gemaakt ter herinnering aan de lessen in keramiek die in de Tweede Wereldoorlog werden gegeven door Aart Schoolderman. Het bord is met de hand beschilderd en heeft een rand met veel gele en bruine details. In de bruine tekst op de rand staat onder andere: 'Vrede brengt Welvaart en geluk voor klein en groot.' De bloemenrand daaronder heeft de kleuren geel, oranje, groen en beige, het middenvlak is blauw met daarop het wapen van Apeldoorn. Naast dit wapen staan de Nederlandse vlag (links) en de Engelse vlag (rechts). Onder het wapen staat de naam van Aart Schoolderman.

Voor jouw eigen familiewapen:

- Welk dier is belangrijk voor jouw familie? Kun je dit afbeelden?
- Teken of schrijf de letters van voor- en achternamen in jouw familie.
- Heeft jouw familiewapen een thema? En welke afbeeldingen horen daarbij? Bloemen en planten? Of misschien ook wel een tekst zoals op dit bord.



Wie heeft het gemaakt?

Onbekend

Titel

Houten gemeente Apeldoorn
wapenschild met
gipsafbeelding

Collectie

Kunstnijverheid en
gebruiksvoorwerpen

Objectnaam

Wapen bord

Afmetingen (cm)

Hoogte 18, breedte 13

Uit: CODA Archief

Dit is een schildje van hout met daarop nog een schildje in dezelfde vorm, maar dan gemaakt van gips en lak met daarop een afbeelding van het wapen van Apeldoorn. Het schildje van hout is zwart geverfd, het schildje van gips goudkleurig en de verdere afbeelding van het wapen van Apeldoorn is uitgevoerd in rood, blauw en zilver. Het wapen laat een rode adelaar met blauwe bek en klauwen zien en een zilveren sleutel.

Voor jouw eigen familiewapen:

- Welke kleuren vinden jouw familieleden mooi of zijn belangrijk bij jullie in huis? Dragen jullie bijvoorbeeld veel blauwe kleding? Zie je veel van dezelfde kleur in huis of hebben bijvoorbeeld opa en oma een lievelingskleur?